

Evolutie schema van de mens

In het begin waren we in God in die donkerte, dit wordt de mentale toestand genoemd, deze was voor dat God zich dualiseerde in Licht en Donkerte, later volgde door de evolutie van dat Licht de Big Bang, alles gebeurde op astraal niveau. Daarna zijn we als afgesplitst leven (Licht) in de maan overgegaan in een geleidelijke verstoffelijking. (zie schema)

1^{ste} kosmische graad



Van cel evoluerend naar een visachtig dierlijk wezen dit door het beleven van 7 stoffelijke graden en in elke graad telkens 7 vrouwelijk en 7 mannelijk levens. Onze gevoelsgraad en graad van bewustzijn bestonden uit het **voordierlijk instinct**. Deze toestand heeft iedereen beleefd en alle ervaringen zijn opgeslagen in ons onderbewustzijn (ziel). De eerste dierlijke visachtige wezens zijn na het voleindigen van hun kringloop overgegaan op de 1^{ste} tussenplaneet weer in dezelfde begintoestand als cel, maar zijn door hun ervaring die in hun onderbewustzijn zat vrij snel weer als dierlijk visachtig wezen verder geëvolueerd op de vaste grond die er op die planeet al was. De andere dierlijke wezens die met hun kringloop op de maan klaar waren konden nu overgaan als vonk-cel in de moederschoot van een dierlijk wezen op die 1^{ste} tussenplaneet. Dit gebeuren herhaalt zich op al die andere tussenplaneten tot en met de 2^{de} kosmische graad. Op al die tussenplaneten zijn er telkens 7 stoffelijke graden beleefd en zijn er telkens ook de 7 mannelijke en de 7 vrouwelijke levens beleefd, er zijn organen en lichamen opgebouwd. De gevoelsgraad en de bewustzijnsgraad zijn nog altijd beperkt tot het **voordierlijk instinct**. Alle levens zijn samen beleefd met de tweelingsziel en met de andere zielen die ons telkens als ouders of als kinderen aantrokken.

2^{de} kosmische graad



Ook hier worden diegene aangetrokken die hun kringloop beëindigd hebben op de zesde tussenplaneet. Zij beleven weer vrij snel de evolutie, van cel naar de laatst beleefde lichamelijke vorm op de 6^{de} tussenplaneet. Nu maken ze hier weer de 7 stoffelijke graden mee. Al het leven op deze planeet is zeer groot van vorm maar ondergaat niet een verharding mee zoals op aarde, alle vormen zijn een beetje puddingachtig. De gevoelsgraad die hier beleefd en bereikt wordt is nog altijd **voordierlijk instinct** alsook het bewustzijn. Alle levens worden beleefd met hun tweelingsziel en met de andere gekende zielen, het is pas in die laatste levens wanneer er sprake is van meerdere kinderen dat dit begint af te wijken.

Getal 7 is een Goddelijk harmonieus getal



Zoals op alle beleefde planeten, is het ook hier aan de allereerste ontstane cellen of mensen, om vanuit de cel-toestand te evolueren naar de laatst beleefde lichaamsvorm. Andere latere ontstane cellen kunnen zich deze graad eigen maken door aangetrokken te worden naar een moederschoot. Ook op deze kosmische graad zal het stoffelijk lichaam 7 graden beleven wat wij nu kennen als de rasoorten, ook hier gebeurt dit afwisselend 7 mannelijke en 7 vrouwelijke levens. In het plan van Gods schepping lag de mogelijkheid om bij het evolueren van de stoffelijke graden ook te evolueren in de gevoelsgraden, deze zijn als volgt voordierlijk, dierlijk, grofstoffelijk, stoffelijk en geestelijk. Het uiteindelijke doel van de 3^{de} kosmische graad is om een perfect lichaam op te bouwen en als geest te evolueren van het **voordierlijk gevoelsniveau** naar de **geestelijke gevoelsgraad**, dus om van het dier zijn te evolueren naar een geestelijk bestaansgraad of levensgraad. De meeste mensen beleven zoals op de andere kosmische graden en de bijbehorende tussenplaneten dat zij samen leven en evolueren met hun Tweelingsziel, het is alleen bij het goedmaken van het karma dat wij elkaar verliezen doordat wij elk ons eigen karma moeten goedmaken. Telkens bij het sterven tijdens onze opbouw van de stoffelijke graden gaan wij als Godsvonk over naar de mentale gebieden, het onbewuste in een slaaptoestand. Bij het overgaan nadat we onze stoffelijke cyclus beleefd hebben en rond zijn met onze karmalevens, ook met het grootste deel van oorzaak en gevolg gaan we over naar de bewuste astrale gebieden of gevoelsferen waarvan er 7 zijn in duisternis en 7 in licht. Men kan vanaf deze kosmische graad overgaan zoals de donkere volle pijl aangeeft vanaf de 7 hellen tot de 3^e. lichtsfeer de gestippelde pijl geeft de mogelijke evolutie richting aan.

